

Carl Wilhelm Hein – Levnedbeskrivelse

Carl Wilhelm Hein bliver født den 21. januar 1814 i Brahetrolleborg Sogn, Salling Herred, Svendborg Amt. Faderen er Skriver på Brahetrolleborg **Johan Heinrich Hein** og **Karen MadsDatter** på Sølyst.

Carl Wilhelm bliver døbt den 27. januar 1814 i Brahetrolleborg kirke.

Faddere var:

Madame Denker paa Ny Egneborg, Hr. Kapitaen Rosenberg, Hr. Lieutenant Rosenberg, Hr. forpagter Denker paa Ny Egneborg.

- Der findes en Johan Denker 55 år i FT 1834 i Fåborg.

Konfirmation

Carl bliver konfirmeret den 24. januar 1828 i Stenløse.

Carl bliver voksen

Carl Wilhelm bliver udlært Snedker. Ved **Folketællingen 1934** arbejder han for Snedker Christopher Lillelund på adressen Klostergade 220 i Faaborg Købstad.

I **folketællingen 1940** dukker han op som snedkersvend hos Snedker Andreas Martin Larsen, på adressen Præstegade, Nordre side 238 i Kerteminde Købstad.

Carl Wilhelms børn

Første barn

Carl Wilhelm træffer formentlig **Anne Cathrine fra Kjølstrop** en gang i løbet af 1841 i vinteren 1842 varmer de hinanden så meget, at Madam Anne Katrine Madsen nedkommer med en søn den 20. oktober 1842, han bliver hjemmedøbt **Mads Henrik** den 23. oktober og frembåret i Munkebo kirke den 1. januar 1843, som Barnefader udlægges Carl Wilhelm Hein.

Faddere

Fisker Christopher Hansen, Gmd. Lars Jacobsen paa Dræbye Mark, og Snedker Thomas Hein i Odense, - Baaren af Henriette Elise Hein fra Stenløse og Hjordemoderen Anne Rastrup af Munkeboe Mark.

- Fisker Christopher Hansen, 57 år, er gift med Væverske Anne Cathrine Pedersen, 56 år.
- Lars Jacobsen er fæstegaardmand og sogneforstander, 48 år, hans kone er Dorthe Eriksdatter, 50 år paa Dræbye Mark.
- Henriette og Thomas er Carl Wilhelms søskende ved FT i 1945 står Thomas som Modehandler.
- I FT 1845 findes en Anne Marie Rastrup, districtsjordemoder, 45 år, hun er gift med Dagleier Søren Hansen, 51 år, i 1845 er de flyttet til Dræbye Mark.

Bryllup

Den 18. november 1843 bliver **Carl Wilhelm** af Trolleborg, 29 3/4 Aar, gift med **Anne Cathrine Madsen**, 24 Aar, i Munkebo kirke. Forloverne er: Gaardmand Lars Jacobsen paa Bræby Mark og Snedker Mads Jespersen¹ i Munkeboe.

Forloverne

Gaardmand Lars Jacobsen paa Dræbye Mark og Snedker Mads Jespersen i Munkeboe. Anmærkningen i Kirkbogen fortæller at: Brudgommen er vaccineret d. 18 October 1814, Bruden d. 18 August 1820.

Andet barn

Eline Sophie Marie Hein bliver født den 22. januar 1844 i Munkebo. Hun bliver døbt i kirken den 8. april 1844. Forældrene er Indsidder og Snedkersvend Carl Wilhelm Hein og Hustru Anne Cathrine Madsen af Munkebo.

Faddere

Snedker Mads Jespersen, Hmd. Hans Jensen og Skrædder Anders Jacobsen alle af Munkebo, baaret af Pigen Jensine Sophie Madsen i Mesinge, Mette Marie Henningsdatter Hmd. Hans Andersens Kone i Munkebo.

- Mads Jespersen, 50 år, står i folketællingen 1845 som Tømmermand. Han er gift med Anne Marie Jensdatter, 50 år, de har en hjemmeboende datter på 11 år.
- Hans Jensen, 37 år, er husmand og lever af sit jordlod. Han er gift med Anne Pedersdatter, 26 år, de har en søn Peder på 1 år.
- Skrædder Anders Jacobsen, 39 år, og ugift, han bor bl.a. sammen med sin moder Mette Marie Jensdatter på 76 år.
- Mette Marie Henningsdatter, 33 år, er gift med Matros Hans Andersen 35 år, som lever af sejlads. De har 2 piger på henholdsvis 10 og 8 år.
- Husmand Hans Andersen i Dræby, 46 år. Han er gift med Karen Abrahamsdatter, 42 år. De har på dette tidspunkt 4 børn, Anders på 14, Maren på 9 og Jens på 4. På dette tidspunkt har Hans og Karen en lille nyfødt pige, hun er født 27. februar 44 og bliver døbt Anne Marie den 5. maj 44.

I **folketællingen 1845** dukker Snedkersvend Carl Wilhelm Hein og Anne Cathrine Madsen af Kjølstrop op i Munkebo, Bjerger Herred, Odense Amt, de har da 2 børn i husstanden, det er: Mads Henrik Hein (3 år) og Eline Sophie Marie Hein (2 år).

Familien flytter

I løbet af året 1845 rykker familien teltpælene op og flytter til Naarup, Veringe Sogn, Baag Herred, Odense Amt. De er muligvis flyttet før 5. maj 1845, idet de ikke er med som faddere hos Hans Andersen og Karen i Munkebo, da deres tredje barn bliver døbt.

Tredje barn

Den 23. december 1845 nedkommer Anne Cathrine således med deres tredje barn, en datter, som får navnet **Wilhelmine Caroline Hein**, hun bliver hjemmedøbt den 26. december og fremvist i Veringe kirke den 15. april 1846. Som fader står Carl Wilhelm Hein, Snedker og Indsiddet.

¹ Mads Jespersen er Anne Cathrines fader.

Faddere

Abelone Sørensdatter, Gaardmand Jeppe Rasmussens Enke i Naarup, Catrine ChristiansDatter, Xxxxx Ole Nielsen Kone i Tommerup,

Fjerde barn

Det næste barn bliver en søn som får navnet **Johan Kristian Frederik Hein**, han bliver født den 24. november 1848 i Naarup. Han bliver dødt i kirke den 1. januar 1849.

Faddere

Pigen Anne Marie Pedersdatter af Voldtofte, Hmd Peder Larsens Kone, Gdmd Ib Hansen og P. Larsen samt Sadelmager Hansen alle af Naarup.

Ved **folketællingen 1850** bor følgende på adressen i Køng

Carl Vilhelm, 37 år, Snedker og Husfader, Ane Katrine, 31 år, Mads Henrik, 8 år, Eline Sofie Marie, 7 år, Vilhelmine, 5 år, Johan Frederik, 2 år, A. Kirstine Hansdatter, 36 år, Væverske og Pernille Jakobsdatter, 24 år, Væverske.

Femte barn

Det næste barn kommer til verden den 10. maj 1851, han får navnet **Erik Christian Verlauf Hein**, han bliver døbt i kirken den 29. juni 1851, som forældre står Snedker Carl Vilh. Hein og H. Anne Marie² Madsdatter i Kjøng.

Faddere

Pigen Maren Kirstine Pedersen af Naarup,
Hmd. Hans Henrik Larsens Kone i Kjøng.
Hmd. P. Knudsen, S. Nielsen og P. Andersen af Kjøng

Sjette barn

Det næste barn kommer til verden den 11. december 1853, hun får navnet **Karen Marie Hein**, hun bliver døbt i kirken 2. påskedag, den 17. april 1854. som forældre står Snedker Carl Vilhelm Hein og H. Anne Katr. Madsen i Kjøng.

Faddere

Pigen Maren Kirstine Jensen, Grdmd. L. Andersens Kone, Grdmd. H. Hansen, Hmd. P. Knudsen og H. H. Larsen af Kjøng

Anmærkning: Vacc. 23. Juni 54.

Der sker et eller andet i familien i 1855, måske er Carl Wilhelm begyndt at blive syg på dette tidspunkt, ifølge folketællingen i 1855, er Erik Christian Verlauf sat i pleje i Munkebo hos Anne Kathrines forældre - Anne Marie og Mads.

Hvor lang en periode Erik Christian er hos bedsteforældrene, er det svært at sige noget præcist om, idet Erik Christian også er hjemme hos familien i Køng ved **folketællingen 1855**, i den nævnes foruden Carl Vilhelm og Anne Katrine også børnene: Mads Henrik, 13 år, Eline Sofie, 12 år, Vilhelmine, 10 år, Johan Frederik, 6 år, Erik Kristian, 4 år og Karen Marie 2 år. Desuden bor en Lærling Kristoffer Poulsen 21 år på adressen i Køng.

² Her har præsten skrevet forkert i kirkebogen, idet moderen hedder Anne Cathrine Madsdatter, men det interessante i denne forbindelse er at Anne Cathrine's moder faktisk hedder Anne Marie.

Syvende barn

Det næste barn kommer til verden den 6. december 1856, han får navnet **Jens Ferdinand Hein**, han bliver døbt i kirken den 1. Februar 1857, som forældre står Carl Vilhelm Hein og H. Anne Kat. Madsen i Kjøng.

Faddere

Pouline Marie Madsen af Odense,
Husmand Morten Hansens Kone af Kjøng,
Husmand P. Knudsen, A. Andersen, og S. Nielsen af Kjøng

Dødsfald i familien

Den 26. mai 1859 dør Erik Christian Werluff Hein af Skarlagensfeber, han bliver begravet den 31. mai 1859 på Køng kirkegård.

Ved **folketællingen i 1860** bor følgende på adressen i Køng, Baag Herred.

Karl Vilh. Hein, 47 år, Snedker, Anne Katr. Madsen, 41 år, Mads Henrik, 18 år, Mine, 14 år, Johan, 12 år og Jens Ferdin., 4 år.

I samme folketælling findes Eline, der er kommet ud at tjene. Hun tjener hos Hans Kristoffersen, 35 år, og hans kone Maren Rasmussen, 27 år, som bor i Søllested og Vedtofte Skoledistrikt i Baag Herred. Husstand nr. 50.

Her foregår noget besynderligt, idet Karen Marie, som burde være 6 år på dette tidspunkt, ikke optræder i folketællingen 1860. Jeg har søgt efter hende i kirkebogen for Køng under døde fra 1853 til 1861, hun er tilsyneladende ikke død. Det viser sig da også, at da Carl Wilhelm dør, lever hun i bedste velgående, idet hun står som arving nr. 6 i skiftet. Ved en søgning i folketællingerne fra 1860, som er til rådighed 2011, findes hun ikke noget sted i Danmark.

Kirkebogen

Carl Wilhelm dør den 22. juli 1860 og bliver begravet den 27. juli, han er da Husmand og Snedker i Kjøng, som dødsårsag står Tarmesaar.

Skifteprotkollen side 132

Aar 1860 den 23^{dn} Juli blev anmeldt at Snedker Carl Wilhelm Hein af Kjøng var død Aftes.

Enken anghav at ---kl---- G--siddende i uskiftet Boet.

Skifteprotokollen side 303

Skifte efter Carl Wilhelm Hein af Køng

Aar 1862 @ 26. Novb. blev paa Baag Herredskontor i Overværelse af Vidnerne Johansen og Maaløv hvorda foretages Skiftet efter Snedker Carl Wilhelm Hein i Gummerup død @ 22 Juli 1860.

Afdødes Enke Ane Cathrine Madsen, der hidtil har hensiddet i uskiftet Bo, mødte og begjerede nu sit og den Afdødes Bo taget under Behandling til Opgiørelse og Deling imellem hende og hans Arvinger som hun opgav at vere følgende i hans Ægteskab med hende avlede Børn, nemlig:

1. en Søn Mads Henrik Hein, 20 Aar gl. Sømmand og fraværende,
2. en Datter Eline Sophie Marie Hein, 19 Aar,
3. en Do. Wilhelmine Caroline Hein, 17 Aar,
4. en Søn Johan Christian Frederik Hein, 14 Aar,
5. en Datter Karen Marie Hein, 9 Aar og
6. en Søn Jens Ferdinand Hein, 6 Aar.

Af disse Arvinger mødte personlig Datteren Eline Sophie Marie og som Curator for hende og Werge for de umyndige Arvinger mødt Gaardmand Henrik Hansen af Kjøng der tillagtes Beskikkelse i disse Egenskaber han erklærede sig derhos bemyndiget til ogsaa herunder Skiftet at varetage den hverrende mindreaarige Søns Tarv.

Enken opgav fremdeles at Boets Eiendele bestaae af et Huus med en tilliggende Have, hvis Verdi hun anslog til: _____ 450 Rdl.

samt et ringe Indbo til Verdi: _____ 150 Rdl.

I alt Verdi for: 600 Rdl.

Og der paahviler Boet Prioritetsgiæld til Beløb: 400 Rdl.

Dette Opgivende erkjendtes for rigtigt af den tilstedeverende Arving og Gaardmand Henrik Hansen og bliver saaledes at legge til grund for Opgiørelsen.

Enken remiterede paa Broderlod saavel som Erstatning for Begravelser omkostninger.

Boet opgiødetes derpaa saaledes:

Indtegt:

Den vedtagne verdi paa Boets faste og rørlige Eiendele: _____ 600 Rdl.

Udgivt:

Prioritetsgiæld _____ 400 Rdl

Omkostningerne ved dette Skifte

Skifteforv. Sallair _____	6	”	”	_
1/3 % til Revisionsfondet _____	2	”	”	_
20 % deraf til Kong. Kasse _____	-	2	.	6
Beskrivelsen _____	-	3	.	2
Forseglingen _____	-	5	”	_
Justitsfondet _____	2	2	.	13
Vidnernes Gebyr _____	1	”	”	_
_____	12	.	1	.5
	I alt Udgivt			412 . 1 . 5

der fradraget Indtegten giver Beholdning				187 . 4 . 11/.
hvoraf Enken som sin Boeslod tager Halvdelen _____				93 . 5 . 5½
		Igjen		93 . 5 . 5½
Hvori afkortes Papire til Acten til Taxt _____				- 3 . 12
		Til Deling		93 . 1 . 9½

Der i lige Lodder udloddedes til Afdødes Livsarvinger, idet				
Sønnen M. H. Hein tillagtes _____	15	3	_	4¼
Datteren E. S. M. Hein – ” – _____	15	3	_	4¼
Datteren Wilh. C. Hein – ” – _____	15	3	_	4¼
Sønnen Joh. C. F. – ” – _____	15	3	_	4¼
Datteren Kar. M. – ” – _____	15	3	_	4¼
Sønnen Jens Ferd. – ” – _____	15	3	_	4¼
Udgiør	93	1	_	9½

Med denne Opgiørelse og Deling erklærede de tilstedeverende dem tilfredse og det vedtages derpaa at Enken foruden ovennevnte Pengearv lovede hver af Arvingerne et Skab eller en Kiste til 10 Rdl. De mindreaarige Arvingers Arv i Penge og Effekter forbandt Enken sig til at udlevere dem paa Anfordring, de Umyndiges Arveloder bliver derimod at udrede efterhaanden som de fylder deres 18 Aar og til sikkerhed for samme blev der givet den Udleg i Baade faste og rørlige Eiendele med Prioritet nestefter forment pantegield i hvilken Henseende en Extract af dette skifte bliver at tinglæse.

Boets Eiendele bleve derpaa extraderede Enken imod at hun tilsvare Gielden.

Det tilførte blev derpaa oplest Skiftet sluttet og det Passerede med Underskrivter Bekreftet.

G. Lindberg

Vidner

Henrik Hansen

Johansen

Maaløv

Anna Katrine Madsen

Eline Sophie Marie Hein